

# Glorie van de Libanon

## Nieuwsbrief Pinksteren 2020



*Dit is de nieuwsbrief van **Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah**, werkzaam in Beiroet, Libanon. Uitgezonden door PKN De Lichtkring in Alphen a/d Rijn en Interserve, in samenwerking met Kerk in Actie en GZB. Deze nieuwsbrief wordt 4x per jaar verspreid door TFC Wilbert en Rima: ds Ronelle Sonnenberg, ds Jaap Hansum, Arend Roos en Marion Huberland.*

### **Danken en bidden:**

- Dank God voor Zijn trouwe zorg in alle zes jaren van deze uitzending.
- Dank bemoediging en hoop in deze tijd van corona
- Bid om zegen om het werk tot Gods eer te mogen voortzetten in Libanon.

Op Pinksteren vieren we het werk van de Geest van Christus over de grenzen van taal en cultuur. In de woorden van een geliefd lied: “De Geest spreekt alle talen” en “doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.” In deze nieuwsbrief kijken we terug op zes jaar werk in Libanon, waarin we hiervan iets hebben mogen zien.

Onze uitzending ging allereerst om het opbouwen van relaties met jonge mensen in hun studietijd. Op de NEST en Haigazian University zijn er de afgelopen jaren heel wat gekomen en gegaan. Zij hebben hun plek gevonden in kerk en samenleving.



Wat kun je meegeven in een periode waarin je al **Rima met haar studenten** net hen op loopt? Gedachten, woorden, vaardigheden, maar vooral het delen van het leven met Christus als individu, echtpaar en gezin. Dat is de kracht van ontmoeting in de zending.

Syrische studenten hebben een bijzondere plaats ingenomen. Kwetsbaar en soms ook verward uit een oorlogssituatie gekomen, hebben we velen van hen zien uitgroeien tot mensen met een diep Godsvertrouwen en roepingsbesef. Het is een generatie die tot zegen zal zijn, in Syrië, Libanon, of elders in de wereld. U heeft hen in het bijzonder gesteund, op individuele basis of als gemeente.

### **Van de Thuisfrontcommissie**

Wilbert en Rima zijn uitgezonden naar Libanon in dienst van onze Heer Jezus Christus. Zij wonen en werken met hun gezin in Beirut en doen daar belangrijk werk voor christenen in het Midden-Oosten. Naast hun eigen inkomen zijn zij voor een deel afhankelijk van giften. Wilt u dit prachtige werk ook financieel ondersteunen? Uw gift is van harte welkom bij

**Interserve t.b.v. Wilbert en Rima van Saane fonds 1137.** IBAN: NL94 INGB 0001 9423 05.

Uw giften zijn belastingaftrekbaar. Contactadres TFC: [tfcwilbertenrima@gmail.com](mailto:tfcwilbertenrima@gmail.com)

De Interserve-gemeenschap heeft ons veel gegeven. In het Libanon-team hebben we samengewerkt met collega's uit diverse landen en beroepsgroepen. Daarin hebben we iets gezien van de dynamiek van kerk en zending wereldwijd, in westerse landen, maar ook in landen als Korea en Singapore.

We zijn dankbaar voor de ondersteuning vanuit het Interserve-kantoor in Nederland. Het vertrouwen, het gebed, het meedenken. We danken het hele kantoor-team en de vrijwilligers er omheen. Eelkje Bikker heeft ons vanaf het begin begeleid, bemoedigd en scherp gehouden.

De ethos van Interserve is te omschrijven als: getuigend, dienstbaar, nederig. Het is een organisatie waarin gebed de dragende kracht is en waarin het gaat om ontmoeting. Dat alles nemen we mee de toekomst in. De inspirerende retraites met collega's uit de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika waren hoogtepunten, ook voor onze kinderen Christina en Pieter.



Zo ziet online lesgeven eruit voor de studenten, op hun eigen beeldscherm.



De Armeense genocide werd dit jaar thuis herdacht met het plaatsen van kaarsjes op het balkon

*Terugkijkend springen de ontmoetingen met de betrokken gemeenten in Nederland eruit als momenten van bijzondere verbondenheid. We denken in de eerste plaats aan de Lichtkring, onze zendende gemeente. Er waren wederzijdse bezoeken, trouwe kaartjes, mailtjes, en tastbare ondersteuning voor projecten waarbij wij betrokken waren.*

*Ook andere gemeenten zijn nauw betrokken geweest, en sommige zullen dat blijven. We denken aan de Maranathakerk in Lunteren, Christ Church in Amsterdam, de Jacobikerk in Utrecht, de Hoeksteen in Amersfoort. Ook was er steun vanuit Huizen, Veessen/Vorchten, Berkel en Rodenrijs, en andere plaatsen. Hartelijk dank aan allen die hun huis ter beschikking gesteld hebben, zodat we op verlof een plek hadden om te verblijven.*



Economische crisis en lockdown: twee redenen om met het hele gezin te tuinieren.

Wilbert neemt afscheid van Haigazian University. In deze moeilijke tijd blijft dit instituut het evangelie uitdragen, de Armeense taal en cultuur bewaren, en gedegen hoger onderwijs toegankelijk maken voor jongeren uit de armere lagen van de Libanese bevolking. Mocht u Haigazian University willen steunen, dan kan dit via het beurzenprogramma.

We gaan vanaf half augustus een nieuwe uitzending in door Kerk in Actie, ondersteund door de GZB. Dat betekent een verandering van het takenpakket. We zullen samen werkzaam zijn aan de NEST en ons blijven richten op het toerusten van predikanten en kerkelijk werkers voor deze regio. Ook zal Wilbert nauw betrokken zijn bij het getuigende en dienstbare werk van verschillende partnerkerken in de regio, en bij oecumenische samenwerking met het oog op wederopbouw van kerken in Syrië.

Zonder ons TFC waren we niet aan deze uitzending begonnen en hadden we het ook niet kunnen volbrengen.

Deze groep mensen, die ons goed kent en onze hartstocht voor het evangelie deelt, is van onschatbare waarde geweest in de verschillende stadia van de uitzending.

***Wij danken u allen hartelijk voor uw steun in gebed, meeleven en financieel. Zending is een werk van velen, brengt ons samen, en "doet ons elkaar verstaan".***



*Op woensdagavond 8 juli zal een afsluitende bijeenkomst plaatsvinden. Dit zal online zijn, via Zoom. U kunt zich opgeven door een bericht te sturen naar [tfcwilbertenrima@gmail.com](mailto:tfcwilbertenrima@gmail.com). Op dit moment is het nog niet duidelijk of wij in juli voor verlof naar Nederland kunnen vliegen.*

## **Glorie van de Libanon**

*De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Jesaja 35: 1-2. Wij kijken dagelijks uit op ceders op deze bergen en we houden van de bomen en de planten die hier groeien. Wij hopen dat volgelingen van Jezus al iets van de vrede en het recht kunnen bewerkstelligen. Dat gebeurt als kinderen, jongeren en volwassenen geraakt worden door het evangelie en tot bloei komen.*