

Beste ouders,

Koningsdag zit erop en voor de meeste kinderen is het deze week vakantie. Dat betekent voor jullie als ouders misschien juist harder werken dan anders, omdat de kinderen nu ook de afleiding van schoolwerk niet hebben. Of je had je verheugd op een vakantie en zag de plannen om er tussenuit te gaan in het water vallen.

We hopen dat je gezond bent, en blijft, en dat je nog de moed en energie hebt om vol te houden!

Afgelopen weken zijn er in De Hoeksteen steeds belcirkels geweest. Daarin zijn gemeenteleden gebeld, maar ook gemeenteleden niet. Jullie hebben we niet in de cirkels opgenomen, omdat we steeds deze brief aan jullie schrijven. Maar misschien vind je het jammer, en wil je juist wel gebeld worden, of vind je het leuk om zelf rond te bellen. Laat ons dat dan weten. Ook een eenmalig gesprek kan natuurlijk!

De kinderdienst gaat voor de groepen 1 t/m 4 door de komende weken. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn we nog op zoek naar leiding. Weet je iemand hiervoor, of wil je het zelf een keertje doen, laat het ons dan weten.

Voor de jongeren gaat JOKE gewoon online door de komende tijd. Zoals altijd op de 1^e en 3^e zondag van de maand. Dus a.s. zondag ook weer.

Als inspiratie een lied van het kinderkoor uit Oeganda dat twee jaar geleden in De Hoeksteen was. <https://www.youtube.com/watch?v=tCEGDkdXOcm> Veel luisterplezier!

En: laat het ons dus weten als je gebeld wil worden, ook als het eenmalig is!

Tekst van het lied:

Open our eyes
To see the need
Open our ears
To hear the cry
The broken hearted
The wounded soul
You're calling us
We will go
We will be Your hands and feet
We will run
We will reach the least of peace
Shine the light of the love
To the ends of the earth
We will go
We will go
We will go... oh
Open our hearts
To hear You sing

A song of love
A song of peace
Declaring freedom
And hope for all
You're calling us
We will go
We will be Your hands and feet
We will run
We will reach the least of peace
Shine the light of the love
To the ends of the earth
We will go
We will go
We will go... oh
We will go
We will go
We will go... oh
We will go
We will go
We will go... oh
We will go
We will be Your hands and feet
We will run
We will reach the least of peace
Shine the light...

En we blijven natuurlijk beschikbaar voor een gesprek, als je je verhaal kwijt wilt, of er zorgen zijn. Bel of mail ons dan!

Martine Klasens, Annacarien Huisman, jeugdouderling@hoeksteenamersfoort.nl
Marieke den Braber predikant@hoeksteenamersfoort.nl, 06-27152946