

Beste ouders,

Komende zondag is het Pasen. We mogen met elkaar vieren dat Jezus hoop heeft gebracht in dat wat uitzichtloos leek. Hij is opgestaan uit de dood! Je gaat dit vast ook vieren met je gezin. Een paar tips die je op weg kunnen helpen:

Stille Zaterdag

We zouden dit jaar weer samen met de kinderen van De Bron op zaterdagavond een mooie viering hebben van donker naar licht. In plaats daarvan krijgen jullie nu allemaal een opzetje om het thuis te vieren. Maak er een mooi moment van, of kies ervoor om meerdere momenten in de hele week vorm te geven.

Paasviering

In De Hoeksteen vieren we zondagmorgen met elkaar Pasen. Als het lukt dit keer met beeld, houd dus de website en nieuwsbrief in de gaten. Als er beeld is, is er zeker ook een proefje natuurlijk! Voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs staat er een viering op start.verus.nl Ook is er een speciale aflevering natuurlijk op creatiefkinderwerk.nl van Matthijs Vlaardingebroek en zijn poppen.

Als je zelf iets bedenkt voor de zondagmorgen, kun je misschien dit filmpje

gebruiken: <https://www.youtube.com/watch?v=oTl9rjthrnA> en dit

lied https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=7n3AdGXVldI&feature=emb_logo

Deel je paasgroet

Stuur als gezin een Paasgroet aan de gemeente dmv foto met tekst. Of alleen tekst. (En dit mag alles zijn, een lekker paasontbijtje, eieren zoeken, een stukje viering, gezellig samen een spelletje doen of gewoon een Paasgroet. Het mag als gezin gemaakt worden, maar de kinderen mogen ook een Paasgroet maken.) En dan dit mailen naar jeugdouderling@hoeksteenamersfoort.nl

Tot slot

We hopen natuurlijk dat het je een beetje lukt de moed erin te houden. Duidelijk is inmiddels wel dat alles wat we met elkaar doen, thuisblijven en zo min mogelijk contact hebben met anderen, wel helpt. Maar je zult het net als wij best missen dat kinderen even naar vriendjes toe kunnen, je gezellig ergens naar toe kunt gaan, of opa en oma even een knuffel kunt geven. Maar voor nu steken we elkaar maar een extra hart onder de riem, en houden de hoop vast!

Een mooi nieuw lied van Sela over Pasen om mee af te sluiten. Vol van hoop en tekens van leven! https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-n0J1E1RB2c&feature=emb_logo

En wij blijven natuurlijk voor je beschikbaar. Als je zorgen wilt delen, je verhaal kwijt wilt, of gewoon even ons wilt spreken. Mail of bel ons!

Martine Klasens

Annacarien Huisman jeugdouderling@hoeksteenamersfoort.nl

ds. Marieke den Braber, 06-27152946

Stille Week vieren met kinderen thuis

De week voor het Pasen wordt beleven we altijd wat intenser. Er zijn momenten van verstilling in bijvoorbeeld vespers, maar ook bijzondere vieringen als die van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

De hele Stille Week een verteltafel of kijktafel

Richt een vast plekje in huis - een stukje van de boekenplank, een tafeltje - in als verteltafel. Bij die plek licht de kinderbijbel, en daar lees je elke dag een verhaal. Samen kun je dan ook bedenken of je er een liedje bij weet, bijvoorbeeld voor Goede Vrijdag

Een idee voor de verhalen vind je hier <https://www.geloventhuis.nl/2018/vriendschap-in-kleuren/vertellen/bijbelverhalen-voor-de-goede-week-en-pasen.html>

Hoe je de tafel in kunt richten, daarvoor vind je hier tips. Het hoeft natuurlijk niet zo uitgebreid, je kan er ook iets kleins uit nemen dat je op de eettafel plaatst

<https://www.geloventhuis.nl/2018/vriendschap-in-kleuren/kijktafels/kijktafels-palmzondag-pasen.html>

Stille Zaterdag vieren met kinderen

We zouden dit jaar (weer) een viering hebben in de kerk, om samen met kinderen te beleven hoe het is om van donker naar licht te gaan. En om je doop te gedenken. Dat kun je in het klein ook thuis doen. Bijvoorbeeld op de volgende manier:

Klaarzetten:

Tijdschriften, tekenmateriaal, of ander knutselmateriaal

Stroken gekleurd papier (of laat de kinderen wit papier in allerlei kleuren kleuren)

Een grote kaars en lucifers

Doopkaars (als je die hebt)

Inleiding:

Vertel dat het vanavond de avond voor Pasen is. En dat het Pasen werd toen het nog nacht werd. Toen Jezus opstond, begon het licht te schijnen. Vanavond gaan we van donker naar licht.

Begin met een verhaal

Lees met elkaar het verhaal van het sterven en de graflegging van Jezus. Vertel de kinderen dat het heel donker werd toen Jezus stierf. Net als het soms heel donker kan zijn nu in de wereld. Iedereen was verdrietig.

Samen 'donkere dingen verzamelen' en het lichter maken

Noem met elkaar dingen op die de wereld donker maken. Schrijf die op een briefje, maak er tekeningen van of figuurtjes van klei. Je kunt ook foto's uit de krant zoeken, of iets anders. Verzamel alles op een 'hoopje' op de tafel.

Lees een verhaal en zing een lied

Lees uit de kinderbijbel het verhaal van de opstanding van Jezus. Luister met elkaar naar een mooi paasliedje. Bijvoorbeeld 'Het is Pasen'

<https://www.youtube.com/watch?v=e13PoRbSgII&list=TLPQMMDmMzlwMjDKkPUcUfv3RQ&index>

=2 En steek de grote kaars aan. Het licht is gaan schijnen doordat Jezus is opgestaan. Het donker is voorbij!

Het donker is voorbij

Neem dan stroken gekleurd papier en leg die eroverheen. Draai het liedje 'Van donker naar licht' <https://www.youtube.com/watch?v=yXGIGudqs8>. Zorg dat alle donkere dingen niet meer te zien zijn door alle kleur. Zet, als het verantwoord is, de kaars op het midden van alle donkere dingen. Je kunt nu ook met elkaar mooie kleurige dingen bedenken.

Gebed

Dank u wel, lieve God,
Dat Jezus is opgestaan.
Alles wat verdrietig is, houdt een keertje op.
We bidden u,
Dat als we nu verdrietig zijn,
Dat we dan denken aan hoe u
Kleur wilt geven in ons leven,
En een licht wil aansteken.
Amen.

[Je kunt nu ook afsluiten: met iets lekkers drinken, en paaseitjes. Draai ondertussen nog wat mooie paasliedjes op YouTube]

Gedenk je doop

In deze nacht, de nacht van Pasen werd heel vroeger gedoopt.
Volwassenen werden gedoopt en mannen en vrouwen werden helemaal ondergedompeld in het water. Ze kregen daarna een prachtig wit kleed aan.
Als mensen worden gedoopt of opgedragen, toen en nu, kan iedereen zien:
God houdt van deze mens.
In deze nacht willen we daar nu bij stil staan, bij het teken van de doop, en de zegen van het opdragen. Een teken dat zegt: God houdt van ons. Als het donker is in je leven, zorgt God dat er licht blijft schijnen

Steek nu samen de doopkaars van je kind aan, en/of vertel over de doop of het moment dat je kind werd opgedragen. Misschien heb je wel foto's om te laten zien. Kijk samen terug op dit mooie moment. En vertel dat dit moment er is geweest om te zeggen tegen je kind: in donker, en licht, God is er altijd voor jou.

[je kunt ook het gebed nu doen, of laat je kinderen zelf een gebed bedenken en uitspreken]