

Beste ouders,

De eerste internetkerkdienst vanuit De Hoeksteen is achter de rug. En te zien aan de appjes in de groep 'Jeugd 0-12 Hoeksteen' hebben jullie je ook wel vermaakt. Mooi om te zien dat tips gedeeld worden, en ook mooie en bemoedigende filmpjes. Heb je ook het prikbord gezien op de website? Daar kan je ook mooie tips vinden en delen.

Ook deze week willen we jullie natuurlijk een hart onder de riem steken. Met een paar tips, en een mooi luisterlied.

Kerkdienst

We nodigen je uit om via de website van de Hoeksteen, of rechtstreeks via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1645-Protestantse-wijkgemeente-De-Hoeksteen> mee te luisteren met de kerkdienst die om 10:00 begint.

Jeugd 0-12 jaar

Dagelijks is er de 'Henkie show' met een bijbelverhaal, van Matthijs Vlaardingerbroek. Mooi om als dagopening bijvoorbeeld met je kinderen naar te kijken:

<https://creatiefkinderwerk.nl/corona/dagelijkse-henkie-show-met-bijbelverhaal-en-veel-meer>

Op de site van creatiefkinderwerk.nl is nog veel meer te vinden om met kinderen tussen de 4 – 12 jaar te doen. Neem rustig een kijkje.

Het materiaal van Kind op Zondag waar in de kinderdienst meegewerkt is digitaal beschikbaar. Je kunt dit op zondag of doordeweeks gebruiken om samen te vieren en bezig te zijn met thema 'Een teken van Leven' in de 40dagentijd.

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>

Tieners en jongeren

Op zondag 5 april zal de digitale Paaschallenge 'Wees niet bang' gespeeld worden. Leuk voor kinderen vanaf ca. 10 – 17 jaar en ouders om mee te doen. Meer details volgen. Houd de JOKE/Soos app in de gaten en de volgende nieuwsbrief.

Op BEAM zijn allerlei tips en streams te zien. Met tips voor als je nu verplicht thuiszit, maar ook een antwoord op de 'waarom' vraag. Een kijkje waard!

<https://beam.eo.nl/artikel/2020/03/3-tips-thuisblijven-corona>

Voor jullie zelf

Er duikt allemaal materiaal op. Om je te helpen een zinvolle en niet-al-te-chaotische lesdag te maken voor je kinderen. Om thuiswerken, en thuischool, en babysit te combineren (en dat is gewoon super ingewikkeld...). Een van de aardige dingen die ik tegenkwam was deze blog, met een podcast die je kunt luisteren: <https://clubvanrelaxtemoeders.nl/eerste-hulp-bij-corona-stress/>

Een aardige gedachte vond ik ook in dit artikel bij een heel oud lied <https://www.vrijzinnig.nl/actueel/nieuws/item/corona-bemoediging-waarlangs-mijn-voeten-kunnen-gaan.html> en tot slot een lied om zelf te luisteren, <https://www.youtube.com/watch?v=S6-UneKF2I>

Petje af voor jullie allemaal. Hou goede moed, weet dat we elkaar in gebed nabij zijn. En als je behoefte hebt aan een gesprek, of tegen zorgen aanloopt, dan mag je die met ons delen natuurlijk. Via mail, app, telefoon of op een andere manier.

Martine Klasens, Annacarien Huisman, jeugdouderling@hoeksteenamersfoort.nl
Marieke den Braber predikant@hoeksteenamersfoort.nl, 06-27152946