

Beste ouders,

Nu er geen kerkdienst op zondag is....

Nodigen we je uit om via de website van de Hoeksteen, of rechtstreeks via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1645-Protestantse-wijkgemeente-De-Hoeksteen> mee te luisteren met de kerkdienst die om 10:00 begint. Voor deze dienst zijn alleen de predikant, organist/pianist en een paar zangers in de kerk aanwezig. De gemeente, dat ben jij die thuis meeluistert. Meezingen kan via het liedblad dat met de nieuwsbrief wordt meegestuurd, of door de liederen in je eigen liedboek op te zoeken.

Natuurlijk willen we bij jou en bij elkaar betrokken blijven. Daarom gaan we een aantal dingen opzetten voor jullie als ouders van kinderen, tieners en jongeren, en henzelf:

- Wekelijks sturen we jullie een eigen brief om je een hart onder de riem te steken.
- Voor de ouders van 0-12 jarigen maken we een appgroep waarin we je regelmatig iets sturen om te delen met je kinderen. Leuk als jij ook in de groep weer iets deelt dat anderen kan inspireren, of hoe je iets hebt gedaan met het materiaal met je kinderen. Dat kunnen we dan ook weer met de gemeente delen via Facebook bijvoorbeeld. Zo blijven we bij elkaar betrokken.
- De tieners en jongeren gaan we regelmatig wat sturen, zoals liederen en vlogs, via de app van de JOKE en de SOOS. Ook voor jullie: als je iets doet, of bijvoorbeeld een viering thuis organiseert, vinden we het leuk als we dat met elkaar kunnen delen. Stuur het de jeugdouders, of post het op Facebook van de Hoeksteen.

Voor jullie als ouders zijn het intensieve tijden, met thuiswerken, en kinderen die ineens niet meer op school zijn, maar ook thuis moeten werken aan hun schoolwerk. Voel je welkom om met ons als jeugdouders of predikant het te delen als je hierdoor zorgen of spanningen hebt, of die bij je kinderen merkt. Wij willen er juist ook nu voor je zijn!

Hartelijke groet,

Annacarien Huisman en Martine Klasens,
jeugdouders@hoeksteenamersfoort.nl

Marieke den Braber

predikant@hoeksteenamersfoort.nl

06-27152946

Kinderen 0-12 jaar

Voor de kinderen is er natuurlijk nu geen oppas, kinderdienst of JOKE. Maar ook daarvoor is er natuurlijk wel wat anders!

- Het veertigdagenboekje dat de kinderen kregen in de kinderdienst
- Elke vrijdagmiddag een nieuw programma van Matthijs Vlaardingebroek op <https://www.facebook.com/onlinekinderprogramma/> met een bijbelverhaal en creatieve verwerkingen!
- Het YouTube kanaal van Meester Richard met leuke christelijke liedjes en clips. <https://www.youtube.com/user/richardknetsch>

Tieners en jongeren

Met de oudere kinderen, tieners en jongeren zou je samen een kerkdienst kunnen maken. Laat ze zelf de onderdelen invullen, of neem allemaal een onderdeel voor je rekening. Stuur hier niet te veel in, maar geef jongeren juist zelf de verantwoordelijkheid en kans om iets te laten zien/horen of lezen wat hen zelf aanspreekt.

Bouw de huiskamer om, met de bank aan de kant, of doe het juist samen om de eettafel. Zorg voor een boxje om de muziek goed te kunnen afspelen, en zorg dat alles klaar staat voor je begint. Alle telefoons verder op stil, zodat je even niet gestoord wordt. Na afloop drinken en wat lekkers, om nog even na te praten met elkaar.

Liederen:

Gebruik YouTube om liederen op te zoeken om samen naar te luisteren of mee te zingen. Denk aan Opwekking, Sela, of popliederen. Taize-liederen vind je hier

https://www.taize.fr/nl_article10326.html

Bijbeltekst:

opzoeken kan op www.debijbel.nl. Daar staat ook de Bijbel in Gewone Taal op.

Gedachten bij de bijbeltekst:

Een songtekst, een gedicht, een stukje uit een nieuwsbericht, of iets anders dat voorgelezen wordt. Of eigen gedachten, woorden, het hoeft niet lang te zijn.

Teksten voor de zegen:

<https://zielgaattevoet.nl/zegenwensen/>

Een opzet kan zijn:

Opening/Welkom

Lied

Gebed waarin je deelt waarom je bij elkaar bent

Bijbelgedeelte lezen

Deel waarom je dit gedeelte hebt gekozen of welke andere gedachten je wilt delen

Even stil om na te denken, of misschien wil je met elkaar erover nu in gesprek

Lied

Gebed, waarin je anderen vraagt om ook iets te zeggen, of vooraf op briefjes hebt opgeschreven met elkaar waarvoor je wilt bidden

Lied

Een afsluitende zegen